

Dictee A2

Vincent van Gogh, een arme maar baanbrekende schilder

Iedereen heeft wel eens van Vincent van Gogh gehoord. Al was het alleen al van het verhaal dat er een stuk van zijn oor werd afgesneden of vanwege het feit dat er een Van Gogh Museum is in Amsterdam. Hij is één van de beroemdste schilders van Nederland.

Tijdens zijn korte leven (hij is maar 37 jaar geworden) was Van Gogh echter onbekend en arm. Hij verdiende als schilder niet slecht maar kon zeer slecht met geld omgaan. Zijn broer Theo heeft hem daarom zijn leven lang onderhouden. Van Gogh begon in Nederland te schilderen in sombere kleuren. Hij maakte het onderwerp niet mooier dan het was. Een beroemd schilderij uit die tijd is 'de Aardappeleters' uit 1885.

Later, toen hij in Frankrijk woonde, werden de kleuren feller en bracht hij de verf met ritmische streepjes op het doek. Het schilderen was voor hem een manier om te vertellen wat hij voelde. Het ging niet om wat hij zag. Zijn onderwerpen waren portretten, landschappen, stillevens en soms een tafereel uit de bijbel. Hij zou het voorbeeld worden voor het expressionisme.

Woorden 180

Bron : <http://www.schooltv.nl/eigenwijzer/2157317/ckv/item/2301177/vincent-van-gogh-1853-1890/>

Woorden :

misschien tweeëntwintig

applaudisseren geïsoleerd

onmiddellijk